



Leefomgeving 'Wij houden ons in de breedste zin van het woord bezig met alles wat te maken heeft met je leefomgeving. Koop jij een stuk grond, dan ontwerpen en bouwen wij het gebouw, verzorgen we de interieurarchitectuur, de interieurinrichting, we zoeken de kunst uit, we regelen de tuin. We maken de bedden op, zorgen voor het servies in de kast. We leveren het totaalplaatje. Tussen de nul en honderd procent kunnen wij alles doen. Op dit moment houden de dertig mensen die we in dienst hebben zich bezig met 110 lopende projecten.'

Bikkelen 'In de jaren '80 ben ik begonnen als bloemist in Doetinchem. Mijn toenmalige werkgever zag in mij een opvolger van zijn zaak. Zijn drie zonen waren niet geïnteresseerd in een overname. Maar, zei mijn werkgever, mochten zij van gedachten veranderen en de jaren daarop tóch geïnteresseerd blijken, dan kregen zij de prioriteit. Daarop zei ik dat ik het niet ging doen. Ik had geen zin om vijf jaar te bikkelen om iets op te bouwen, om het vervolgens aan een ander over te dragen.'

Anders denken 'Ik heb mijn baan opgezegd en ons huis verkocht, waarna mijn vrouw en ik zijn gaan zoeken naar een andere plek om een zaak te starten. We kwamen uiteindelijk in Laren uit en wisten direct: hier willen we wonen. We hebben een driekeer-niks-bloemenwinkel

overgenomen, puur vanwege de locatie. We hebben er onze eigen tent van gemaakt en dat werkte. Ik vond het standaard bloemenvak één grote truttigheid, dus mensen zagen ook wel aan onze zaak dat wij anders dachten. Ik ben altijd mijn eigen gang gegaan en werd al vrij snel voor bijzondere dingen gevraagd. En ik heb bijzondere mensen ontmoet, zoals mevrouw Bush en mevrouw Clinton.'

Uitbreiding 'Onze zaak in Laren was een goed vertrekpunt, maar op een gegeven moment moest ik investeren. Ik kwam een Gooische villa tegen met vierduizend vierkante meter grond erbij. Het was compleet uitgewoond en ik heb het anderhalf jaar verbouwd, aangebouwd en geschilderd. Ik heb er een grote serre tegenaan gezet en er echt iets van gemaakt. Toen het klaar was, heb ik het huis en de tuin op verschillende tijdstippen aan in totaal 750 mensen laten zien. Eén van die momenten was op zondagochtend om vijf uur. Op dat tijdstip hoor je de vogels zo mooi, het is hét moment van de dag.'

Boekenwurm 'Ik ben al vroeg begonnen met het fotograferen van alles wat ik deed. Ik besloot al die foto's te bundelen in een boek en niet zomaar een boek dat in de boekenkast past, maar echt een groot boek. Groter, dikker, anders. Het werd een koffietafelboek dat 195 gulden zou gaan kosten. Heel veel geld, ook voor een koffietafelboek. We hebben er zesduizend laten drukken, maar uiteindelijk zijn er meer dan twintigduizend van verkocht. Dat boek, waar ook het huis in stond, heeft me op de kaart gezet. Inmiddels hebben we al dertien van dit soort boeken gemaakt en de volgende is alweer in de maak.'

Droomhuis 'Op dit moment ben ik in Italië mijn eigen droomhuis aan het realiseren. Een gebouw uit 1880 en

JFK MAN

Marcel

'We leveren het totaalplaatje. Tussen de nul en honderd procent kunnen wij alles doen'

Naam
Marcel
Wolterinck (63)

Beroep
Designer

Woonplaats
Laren

Burgelijke staat
Getrouwd,
twee kinderen

Eerste baan
Bloemist

ik heb een vergunning gekregen om er iets hypermoderns tegenaan te zetten. Een groot contrast met wat er al staat. Omdat ik bij de bouw van dit huis niet met een opdrachtgever te maken heb, heb ik alle vrijheid. We kunnen alles zelf bedenken. Het is de bedoeling dat ik daar straks negen maanden per jaar ben. Niet tegen mijn vrouw zegen hoor, die dacht aan zes maanden per jaar. En in het hoogseizoen willen we het verhuizen.' »